

Fluistering der muzen in Praktijk de Oorsprong *beeldverhalen in muziek*

Fluistering der muzen is de titel van de presentatie van mijn beeldverhalen in muziek. *Fluistering der muzen* is ontsproten aan de kunstenaar én de bioloog die ik in mij draag: ik laat mij leiden door creatieve ingevingen en door mijn geraaktheid door Moeder Natuur. In de beeldverhalen staat verwondering centraal. Met grote passie voor kunstzinnige natuurfotografie creëer ik natuurbeelden die normaal voor ons niet direct waarneembaar zijn. De muziek bij de natuurbeelden heb ik zo gekozen dat muziek en beeld samenvloeien.

Graag licht ik een tipje van de sluier: *Swans' delight* gaat over levenskracht en schoonheid. Vliegende zwanen nemen ons mee op hun koninklijke vleugelslagen. (Pink Floyd). *Wiegend in de wind* brengt ons in de wereld van ontluikende bosanemonen in een lentebos vol zangvogels en gaat over tederheid, schoonheid en overgave aan het licht. *Levenslicht* is een metafoor voor onze innerlijke wereld en gaat over de kracht van verwondering. We krijgen een inkijkje in de magische, haast surrealistische lichtwereld van mossen. (Mozart, Vivaldi, Dvorák, Wagner, Respighi, Saint-Saëns).

Laat je verrassen: *Fluistering der muzen* is verstillend, adembenemend en wonderschoon!

Ronald Peeters

www.leveninverwondering.com

Praktische informatie:

Praktijk de Oorsprong Hilvarenbeek

16 februari 2020, 20:00u

Kosten: € 10,00, te betalen bij binnenkomst

Aantal plaatsen: 30

Van te voren aanmelden noodzakelijk.

Aanmelden met vermelding van naam en telnr. kan via

info@praktijk-deoorsprong.nl of via

corschoonenboom@planet.nl