

# Leven in verwondering

Ronald Peeters  
de Elzent 3  
4849 RH Dorst  
06-19601101

[ronald@leveninverwondering.com](mailto:ronald@leveninverwondering.com)  
[leveninverwondering.com](http://leveninverwondering.com)

## Nieuwsbrief Leven in verwondering maart 2019

*O jij*

*- bloesem vol ontluiken –  
teder streelt de zon jouw kleuren  
zachtjes wieg jij in de wind  
diepgeraakt door lentegeuren  
danst in jou mijn kleine kind*

In deze zestiende nieuwsbrief van Leven in verwondering wil ik je vooral graag informeren over mijn nieuwe initiatief *Een laatste boeket...*

### **Een laatste boeket...**

Onder de titel [Een laatste boeket...](#) bied ik korte beeldverhalen-in-muziek aan die gebruikt kunnen worden tijdens afscheidsbijeenkomsten in crematoria en in afscheidlocaties bij natuurbegraafplaatsen. De beeldverhalen komen tot stand door mijn natuurfoto's met zachte vervloeiingen in elkaar over te laten gaan en te monteren met prachtige muziek van componisten als Arvo Pärt, Antonio Vivaldi en Frédéric Chopin.

Inmiddels staan de eerste negen 'bloemen' uit dit boeket in bloei: wiegende bosanemonen, donsveertjes in ochtendlicht, kleurrijke vlinders, zwanen in hun majestueuze vlucht, een zonovergoten klapprozenveld. *Een laatste boeket...* raakt aan vergankelijkheid en aan de kwetsbaarheid van het leven, verhaalt over levenskracht en schoonheid, over loslaten en overgave aan het licht.

Nieuwsgierig naar mijn [promotiefilmpje en vijf trailers?](#)

Op vrijdag 14 juni organiseer ik bij mij thuis weer een [presentatie-avond](#).

*"Jouw foto's tonen de beweging, de levenskracht, de essentie van al wat is. En juist dat maakt het zo waardevol om het bij een afscheid te brengen. De vorm verandert, sterft af, maar de levenskracht, de pure levensenergie die is eeuwig. "*

Rita de Backer

## **Fluistering der muzen, beeldverhalen in muziek**

Na de presentatie, 7 febr. jl. van *Fluistering der muzen* bij Stichting "Er is meer..." in Veldhoven heb ik aan Resi Diender, met wie ik in de voorbereidende fase uitvoerig contact heb gehad, gevraagd om terug te kijken op deze avond. Zij heeft mij toen het volgende gedicht gestuurd:

### *LICHTBAAR*

*Verrast, verbaasd, geraakt  
verwonderd meegenomen*

*Schepping  
puur groots  
kracht  
Schoonheid  
intiem verfijnd  
schitterend*

*in zuiver kosmisch Licht*

*Zichtbaar  
universele Levenskracht  
Onthuld  
universele Liefde*

*Lenzen  
Spiegels  
een met kosmisch Licht  
Ogen  
Verlangen  
het Mysterie ontmoet*

-----

[Fluistering der muzen](#) is - met enkele nieuwe beeldverhalen- weer te zien op donderdagavond 16 mei in [Cultureel Centrum Jan van Besouwhuis](#) in Goirle.

## **Expositie Mystic Lights, mossen in een ander daglicht**

*"Het zal de mensen goed doen, deze bewijzen van de schoonheid in detail der natuur, Schepping."*

Marc Mulders

[Mystic Lights](#) is t/m 6 sept 2019 te zien in Cultureel Centrum Jan van Besouwhuis in Goirle.

## Agenda 2019

In de [agenda](#) vind je het overzicht van al mijn activiteiten.

### Natuurfotografie

Aan [de Galerie](#) heb ik twintig foto's toegevoegd uit vier fotoprojecten. Ook aan de header zijn foto's toegevoegd uit deze projecten. Alle foto's zijn gemaakt in boswachterij Dorst.

*Van ganzer harte:*

Schilderachtige ontmoeting met ganzen

*Bomen vol mystiek:*

Magie der bomen, voelbaar in een winters sneeuwlandschap

*IJs en water één:*

Een winterzachte zon op het grensvlak van water en ijs

*Zwanenballet:*

Ze blijven me fascineren, de zwanen bij de Leemputten

Ik wens je heel veel kijkplezier!

Hartelijke groet!  
ronald